

Til Læsø's Pris

Det gamle avisudklip fra 1925, formentlig klippet ud af Aalborg Stiftstidende, fortæller den lille historie om en 'forfatter', som for 95 år siden gennem visen her udtykte sin glæde over Læsø.

Anders Thomsen var overlærer i Nørresundby og bror til Henriette Gai, gift med skibsfører Peter Gai. Omkring 1920 lod Peter og Henriette opføre et sommerhus, som de kaldte 'Harbour' på adressen Havstien 2. Her ferierede familien i de efterfølgende mange år, og gæstfri som den var, var her altid fuldt hus hver sommer. Unge som ældre fra hele den store familie samledes på Læsø, nød strandlivet og gav den gas om aftenen med dans, sang og grammofonmusik.

Men der var også rig lejlighed til at besøge venner og familie rundt omkring på øen. Det foregik gående eller med hestevogn. Bl.a. Rønnerne og Nordmarken var yndede mål. Ligesom barndomshjemmet 'Vanggaarden', hvor Peters bror Julius og hans kone Astrid residerede, efter forældrene Melchior og Juliane Margrethe var gået på aftægt.

Dengang som nu er jeg sikker på, at alle som besøger Læsø får et helt særligt forhold til øen. Det gjalt jo så også Anders Thomsen, som i taknemmelighed skrev versene i anledning af Peter og Henriette Gai's sølvbryllup 30. oktober 1925.

Billedtekst – Avisudklip

Omtalen i Aalborg Stiftstidende fra november 1925

Billedtekst – Personer ved sommerhuset

En afslappet stund en sommerdag i 1920'erne ved 'Harbour'. Vinduerne står åbne i sommervarmen. Der hyggesnakkes til tonerne fra tidends slagere på grammofonen i baggrunden. Det er Henriette Gai og søsteren Hulda Mortensen, som nyder livet sammen med deres voksne børn. Peter Gai er på havet som så ofte før.

Fra venstre er det Huldas søn Otto Mortensen (senere komponistl, vi kender ham fra bl.a. 'Du danske sommer jeg elsker dig' og 'Septembers himmel er så blå'). Så er det Gerda Gai, datter af Henriette, dernæst Huldas søn Erik, så Henriette Gai og datter Ingrid. Helt til højre Hulda Mortensen.

Billedtekst – Peter Gai

*Kaptajn Peter Gai på M/S 'Nordpol', kommandobroen.
New York langfredag 2. april 1926.*